

DAG 1 : zondag

Iedereen is veilig aangekomen op het logeeradres. Tot Lyon zijn we bij mekaar kunnen blijven, maar dan zijn we mekaar in de file kwijtgespeeld. De auto met de meeste ervaring en gezond verstand was als eerste "au marronnier". De ontvangst van Martine en Guido was weer zeer hartelijk. Na een welversnurkte nachtrust zijn we zondag aan onze eerste fietsdag begonnen.

Opgedeeld in 2 ritten hebben we toch al 100 km in de benen. De voormiddagrit met "gorges de nesque" en "col des abeilles" was onder een stralend zonnetje, de namiddagrit naar "col de murs" heeft ons wel een bui opgeleverd. Thuisgekomen scheen de zon weer en is alles vlug vergeten !

Ne proficiat voor onze lady in het gezelschap : Leen. Ze rijdt vlot mee met de groep en zorgt ervoor dat het charme gehalte van de groep eindelijk iets voorstelt !

's Avonds lekker gaan eten op restaurant.

DAG 2 : maandag

Vandaag een rit in tropische temperaturen. Het prachtige landschap en de natuur maken de klimpartijen de moeite waard !

Dirk en zijn gps zijn nog niet volledig gesynchroniseerd en dat levert ons wat extra trainingskilometers op, tof zenne. De sfeer in de groep is uitstekend en we lachen wat af (toch bergaf, bergop is het iets minder ...). Jean-Pierre haalt zijn trukendoos boven om hier en daar toch eerst op een klimmetje boven te zijn. Het wordt echt een spelletje tussen hem en een paar tegenstrevers. Een extra bedankje voor Marcel die vandaag heel veel heeft kunnen trainen om zijn besttijd "banden vervangen" te verbeteren.

's Avonds kip met wilde rijst en kerrie, gevolgd door een dessertje, een glaasje (of 2 ... of ...) en op tijd gaan slapen.

Heel belangrijke tip : blijf zorgen dat je met je handen achter je rug kan ...

DAG 3 : dinsdag

Deze voormiddag een korte rit gereden van ongeveer 55km. We houden ons kalm, want morgen is het de grote dag ! Het is nu middag en het valt hier enorm op : water plat en bruis, cola, fanta, koffie ... waar blijven de drankjes van de vorige dagen ? Iedereen rust deze namiddag wat uit en houdt zich heel rustig. Er is nog een bezoekje gepland aan een wijnboer voor de liefhebbers.

De ene straffe uitspraak na de andere vliegt wel de lucht in ! Er is zelfs al een weddenschap aan de gang tussen Dirk en Jean-Pierre om te zien wie morgen eerst op de top staat (Dirk vanuit Bedoin of JP vanuit Sault ???)

De wijnproeverij was een groot succes (in elk geval voor de wijnboer ...). Tanken is een ander verhaal ... zoek maar een tankstation dat nog diesel heeft en de trottoirs in Frankrijk mogen ook eens opgekuist worden, hé Johan !

DAG 4 : woensdag

Vandaag de grote dag !!! Diene stoemen berreg (volgens Fons) moet eraan !

We starten met een stevig, gezond ontbijt aangevuld met een cadeautje van Johan Bruyneel. Plots is het vertrouwen bij iedereen heel groot. De groep zal vandaag de Mont Ventoux aanvallen van drie kanten, hij zal niet kunnen gaan lopen. JP, Johan C, Johan M en Jan starten vanuit Sault. Roel, Arnold, Dirk, Leen en Eugene starten vanuit Bedoin. De laatste groep : Jean, Eddy, Marc, Fons en Marcel vanuit Malaucene. We starten onder een stralende hemel en hebben er allemaal goeie moed in.

RESULTAAT : IEDEREEN HEEFT DE TOP GEHAALD !!!

Ah ja, wat de weddenschap betreft : volgens insiders heeft de sluwste vos het gehaald ondanks een paar vuile streken van de tegenstander.

Onze grootste bewondering gaat uit naar de prestatie van Johan C, wat die gedaan heeft ... jawadde ! Ook knap van de andere Johan en de Lady in de groep en eigenlijk verdient Arnold de bolletjestrui. Een aantal onder ons hebben geen oog gehad voor de prachtige natuur en hebben enkel de witte meet op de straat gezien ... 's Middags, allez ja, iets later in Sault iets gegeten en daar hebben we gezien dat ze de oplossing hebben voor Johan ...

De ontvangst door Martine en Nadia was weer in orde : vanop hun tuinzetels liggen ze ons met de glimlach op te wachten. Terwijl het verslag gemaakt wordt, neemt iedereen de tijd om te douchen, te aperitieven, te stoefen bij het thuisfront, enz ...

Vanavond wacht ons een stevig Vlaams gerecht : friet met stoofvlees. We kijken er enorm naar uit. We worden echt in de watten gelegd door Martine en Guido.

DAG 5 : donderdag

Vandaag wordt het een rustige dag. Een aantal nemen toch de fiets om een tochtje te maken naar Gordes en Roussillon. Anderen nemen de wagen en maken er een toeristisch dagje van. Allez ja, er zal niet zoveel te vertellen zijn.

We zijn 's avonds gaan eten in Blauvac : een prachtig panorama, lekker eten voor een zacht prijsje en een duracel-bediening !!! Plots kregen we aan tafel nog het bezoek van Tiger Woods ... (zie foto). Een aantal hebben de verplaatsing heen en terug te voet gedaan ... al dan niet met uitschuivers ...

DAG 6 : vrijdag

Onze laatste fietsdag ... de lucht is voor de eerste keer een beetje bewolkt, maar we kunnen zonder problemen buiten ontbijten (tussen haakjes voor het thuisfront : we hebben deze week elke maaltijd BUITEN kunnen nemen !!!). Ook volgens Martine en Guido hebben we de beste week van dit jaar getroffen, je ziet dat "ge nie schoon moet zijn om sjans te hebben.). Na wat getreuzel op weg voor de randonnee van de Ventoux (een rit van ongeveer 105 km), zijn we vertrokken. Het is een prachtige rit geworden ! Iedereen heeft nog een laatste dag enorm genoten van de omgeving, het fietsen en de kameraadschap in de groep ! Het blijft een ongelooflijke ervaring om met zo een diversiteit aan persoonlijkheden een week te mogen doorbrengen !!! Na een laatste stuiptrekking in de afdaling van de "gorges de nesque", waar JP het uiteindelijk toch nog aan zijne rekker had, hebben we nog een terrasje gedaan en nu is iedereen stilaan bezig met de terugreis. Alleen Marc laat het niet aan zijn hart komen (zie foto). Zelfs Arnold heeft zich even laten gaan ... straf zenne ! Ah ja, voor de ladies die niet meegekomen zijn : volgens Leen zijn we een toffe groep !!! Zo, dat is het zo een beetje .. wij gooien ons vanavond nog in den drank en vatten morgen de terugreis aan.